



Gebed van de Dag maandag 14 december 2020

Tweede Adventsweek

kerk open 8.30 – 9.00 uur

Aansteken van een kaars en een moment van stilte

Opening: Jezus U bent het licht

Luisterlied U geeft rust door alles heen

https://www.youtube.com/watch?v=HEqe9KUPKK0&feature=emb_logo

Je-zus, U bent het licht in ons le-ven;
laat nim-mer toe, dat mijn dui-ster tot mij spreekt.
Je-zus U bent het licht in ons le-ven,
o-pen mij voor uw lief-de, o Heer.

Schriftlezing Genesis 37:1-11

(Genesis / Bereesjiet 32:37:1-40:23, uit het gedeelte /Parasja dat afgelopen Sjabbat is gelezen in de Synagoge: Wajeesjev 'Hij zette zich')

STILTE

Psalm 38:3 (De Nieuwe Psalmberijming)

HEER, U kent mijn hartsverlangen,
al mijn bange
hulpgeroep tot U alleen.
Zelfs mijn vrienden gaan mij mijden
in mijn lijden.
Lastertaal klinkt om mij heen.

Gebed

Uw liefde is sterker dan de dood, goede God.
Waar wij denken dat geen weg meer begaanbaar is
opent U voor ons nieuwe wegen.
Wij ontsteken een licht
en bidden
voor mensen die bang zijn
om de bedreiging van hun leven
voor mensen
die vrezen ziek te worden
voor mensen die ziek zijn
voor wie op sterven liggen.
Wij bidden U, goede God,
wees nabij.
Neem ons allen bij de hand
en leid ons door deze moeilijke tijden heen.

Persoonlijk gebed

Onze Vader...

Afsluiting

Heere, ga met ons mee
als we werken of rusten, lachen of huilen
en wees onze Gids.
In gemeenschap van de Heilige Geest.

kaars doven

Mattheüs 1:20

Terwijl hij deze dingen overwoog,
zie,
een engel van de Heere
verscheen hem in een droom
en zei:
Jozef, zoon van David,
wees niet bevreesd Maria,
uw vrouw,
bij u te nemen,
want wat in haar ontvangen is,
is uit de Heilige Geest.

